

Jaargang 9, nr. 7, juli/augustus 2024



# Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » *In goede aarde*
- » *Nederlands gebarenkoor*
- » *De wandelaar*
- » *Een zomers verhaal*



**Protestantse Gemeente**  
**Bathmen - Okkenbroek**

## Van de redactie

Toen u dit Baoken in handen kreeg, dacht u misschien wel: "wat raar, dieren op de voorkant van het Baoken?" De aanleiding ervan is als volgt. Ik was tijdens onze vakantie op bezoek in een kerk ergens in Frankrijk. Heel fijn om er zomaar even binnen te mogen lopen op een doordeweekse dag. Geen mensen die er toezicht houden(!), wel deuren die open staan. Ik ervaar dat als een groot vertrouwen in de medemens. Geen angst voor inbraak en diefstal, nee gastvrijheid. Die gastvrijheid was er voor Frits en mij, maar ook voor een echtpaar duiven. Het vrouwtje zocht een plekje achter een van de beelden. Wat zou het toch prachtig zijn als het vredesduiven waren.

Terug van de vakantie ging ik op woensdagavond in Bathmen naar de Wake om 19.00 uur. Iedereen is er welkom! Zo dacht ook de mooie rode poes van Gert en Hanneke, ze hoorde vast Hanneke haar stem en liep daarna even bij alle aanwezigen langs om een aai te krijgen. Grappig en mooi dat ook dit kan in onze kerk.

Zo heeft ook de hond van de zoon van Géke Veldwachter de kerkzaal al eens verkend. Géke moest oppassen en vond dat de hond wel even mee kon.

Genoeg verklaring bij de voorkant.

Deze zomer staan de deuren van de kerk in Bathmen ook extra open!

Op zaterdag van 10.30 uur tot 15.00 uur en er zijn suppoosten ... Wat vinden zij het fijn als er bezoekers komen om de expositie en de kerk te bekijken. Weet U welkom! Loop gerust even binnen.

Voor iedereen hoop ik dat het een zonnige zomer gaat worden! Geniet ervan.

Net als van dit Baoken.

*Wil Mandersloot*

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

[redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

## Inhoud

Jaargang 9, nr. 7, juli/augustus 2024

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-8	Pastores
9	Kerkrentmeesters
10	Van Kerk tot Dijk
11	Nederlands Gebarenkoor
12	De wandelaar
13	Lettele verrast
14	Stiltepagina
15	Van het kerkelijk erf
16	"Vluchtpsalm"
17	In memoriam
18	Zomers avontuur
19	Wijze woorden
20-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

*Bij de voorpagina:*

Ook dieren komen in de kerk.  
(Collage: Henk Broekhuis)





# 'Kom, we gaan naar de tabernakel!'

Dat was de vaste uitdrukking van mijn oma op zondagmorgen. De tabernakel, dat was de kerk een paar straten verderop waar we altijd als we in Baarn waren te voet naar toe gingen. Als kind dacht ik dat die kerk 'Tabernakel' heette; veel later pas besepte ik dat het een verwijzing was naar de Bijbelse ontmoetingstent waar het volk Israël tijdens zijn veertig jaar durende tocht naar het Beloofde Land placht samen te komen.

Mijn grootouders en ook mijn ouders waren van de generatie waarin de kerk ook meeging op vakantie. Niet letterlijk, natuurlijk, maar als het even kon werd de kerkgang ook gebezigd in het vakantieoord. Ik herinner me nog interkerkelijke tentvieringen in Echternach, Luxemburg maar vooral de oecumenische vieringen in Cannobio aan het Lago Maggiore. Daar ging een Nederlandse pastoor voor terwijl een Italiaans kinderkoor zong en een gereformeerde organist de samenzang begeleidde. Hilarisch waren de waarschuwingen van de pastoor voor de zakkenrollers die op de zondagse markt actief waren en dat het beter was het geld in de collecteschaal te deponeren dan het op de markt kwijt te raken.



Ik heb de indruk dat die drang om ook op de vakantiebestemming de zondagse eredienst te bezoeken minder is geworden. Maar misschien is dat ook wel iets persoonlijks. Ik zie tenminste in Diepenveen in de zomerperiode regelmatig campinggasten aanschuiven in de kerkdiensten en ik denk dat we daarmee geen uitzondering zijn. Zelf bezoek ik af en toe een dienst of mis in het buitenland als de gelegenheid zich voordoet. De eerlijkheid

gebiedt te zeggen dat ik de zondagmorgen dan ook vaak in Gods schepping doorbreng. Of in een campingstoeltje met een kopje espresso. Ter verdediging: zondag is ook een prima dag om te reizen. Rustig op de wegen.

Dat wil niet zeggen dat de kerk afwezig is op vakantie. We bezoeken regelmatig een kerk en dan meestal doordeweeks. Dat doen we vaak ook met velen. En dan gaat het om het indrukwekkende bouwwerk, het interieur, maar toch ook om de rust die zo'n kerkgebouw uitstraalt. Iets van verstillings, bezinning. Ik herinner me een keer dat in een zonovergoten Italiaans kustplaatsje een donderbui losbarstte en dat we met vele anderen scholen in het plaatselijke kerkje. Het aanvankelijke gekeuvel maakte plaats voor een toenemende stilte. Het had iets bijzonders, die stilte, haast iets gewijds, iets afwachtends. Alsof elk moment een dienst of mis kon beginnen. Het enige geluid dat te horen was, was het geroffel van de regen op de dakpannen en af en toe een donderslag. Totdat de bui voorbij was en haast alsof er een stille zegen was uitgesproken de mensen weer opstonden en huns weegs gingen.

Blijkbaar zit dat diep in mensen. Die behoefte aan verstillings, bezinning, verbondenheid. En dat merk je zeker ook in die zomerse diensten, in vakantieplaatsen of gewoon in de eigen kerk. Want ook daar heerst in de zomermaanden vaak een andere sfeer. Er hoeft niet zoveel, er zijn gasten in de kerk of op de preekstoel, het zomerse gevoel wordt de kerk ingedragen en vermengt zich met de lofzang, de stilte, het ontvangen van de zegen. De zegen die juist ook in die zomerperiode klinkt als een 'A Dieu', een reiszegen voor je levenspad. Toch een beetje een tabernakel, een woord waarin ons 'taveerne' doorklinkt. Gevoed en gelaafd ga je weer op weg. Gezegd mens. Vaya con Dios. A Dieu!

*ds. Henk Spit*



## Kerken, kerken, kerken

Deze keer geen inhoudelijke bijdrage van mijn hand. Ankie Borger heeft de honneurs deze keer waargenomen omdat wij op vakantie waren. Even rust nemen en weer inspiratie opdoen voor een nieuw seizoen. Ik wens dat een ieder toe voor de komende maanden.

Op onze reis door Frankrijk en Spanje hebben we veel kerken van binnen en buiten gezien. Wat beelden om dat te illustreren.

*Frits Mandersloot*



# In goede aarde

U kent het gezegde wel: iets valt in goede aarde. Het betekent dat een idee of activiteit gewaardeerd wordt door de ontvangers. Zij kunnen er iets mee. Bouwen er op voort. Vorig jaar werd het idee om als kerk aan tafel te gaan met diverse partijen in onze drie dorpen goed ontvangen. We introduceerden de term Nieuw Noaberschap.

Doel van de tafelgesprekken was om te ontdekken waar en hoe de kerk, maar ook de partijen onderling elkaar kunnen versterken. Zoals burens noabers voor elkaar zijn, dat is het idee.

De kerkenraad heeft uit deze gesprekken en naar aanleiding van een terugkomavond een soort beleidsplan opgesteld. Het streven is om de komende jaren te werken aan een rol waarbij de kerk en waar we voor staan, meer zichtbaar is in de dorpen. Door mee te doen met wat er gebeurt en misschien een verbindingsfunctie te vervullen tussen de partijen. Om dit proces gaande te houden is een werkgroep ingesteld. Die moet zorgen dat de kerkenraad over deze materie blijft nadenken, dat er aangesloten wordt op activiteiten die spelen in de dorpen (denk aan Haksselfest, Winterfair, projecten op school) en tenslotte het organiseren van een jaarlijkse ontmoeting met een thema voor alle partijen die zich aangesproken voelen.



Zo is voor komend jaar het thema "Grond" gekozen. We denken dat dit in goede aarde zal vallen. Grond is een onderwerp waar veel om te doen is. Landbouw, natuur, woningen, wegen . . . . er is in Nederland te weinig om het iedereen naar de zin te maken. Er moeten keuzes gemaakt worden. Dat geldt net zo goed in onze dorpen. Hoe gaan we daarmee om? Kan onze kerk een neutraal orgaan zijn om niet een debat te voeren, maar een plek waar mensen gehoord worden?

Grond kan je ook opvatten als een metafoor voor datgene waar je leven op is gebaseerd. Is dat een goed fundament of is het los

zand? Kun je erop vertrouwen dat jouw leven ook als het stormt niet onderuit gaat? Niet meteen onderwerpen waar je het in de kantine bij de voetbal over hebt, maar wel waar iedereen tegenaan loopt. Kan de kerk helpen om hierover na te denken?

Op 2 oktober wordt een avond georganiseerd waar alle verenigingen/clubs/organisaties van Bathmen, Okkenbroek en Lettele voor worden uitgenodigd. Daar willen we verkennen waar de mogelijkheden liggen om met het thema "Grond" aan de slag te gaan komend jaar.

Er is nog maar net begonnen aan het bouwen aan het Nieuwe Noaberschap. Hoe het eruit gaat zien is nog afwachten. Het fundament is echter goed voor zover het aan ons als kerk ligt: de behoefte om niet alléén te werken aan fijne dorpen, maar om het sámen te doen. Geen luchtkastelen, maar met beide benen op de grond.

Ankie Borger



# Voorsmaak

**Twee achtereenvolgende donderdagavonden recent in de bovenzaal van de kerk in Bathmen smaken straks na de zomer voor mij naar meer.**

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



**Gert Wijnstok**  
tel. 06 104 598 83

## Dialogoog

De eerste was nota bene op mijn verjaardag en voelde als een verjaardagscadeautje. Een groep mensen uit zowel de stad als de dorpen van de gemeente Deventer was door collega Wim de Jong van de Lebuinuskkerk en mij uitgenodigd om over het thema duurzaamheid te praten. De meesten van deze plaatsgenoten kenden elkaar nog niet. Het was een oecumenisch samengesteld gezelschap van vrouwen en mannen, waarvan sommigen een melkveebedrijf hebben en anderen actie voeren voor Extinction Rebellion.

Zijn dat uitersten? Of ontdek je – dat was onze verwachting – door naar het verhaal van de ander te luisteren dat zorg en hoop dichterbij elkaar liggen dan mogelijk op het eerste gezicht lijkt?

De insteek van deze ontmoeting was niet het debat, maar de dialoog. Met debatteren wil je de ander overtuigen, met alle middelen van de retorica. In de dialoog wil je met elkaar vooral tot verheldering komen. Twee uur bleek hier veel te kort voor. We waren nog maar net goed en wel aan de praat of de klok sloeg al tien uur. Daarom maakten we de afspraak voor een vervolg kort na de zomervakantie. En dan niet in de kerk maar op het boeren erf.



We proberen deze dialoog eerst in kleine, besloten kring uit. Het idee is later in het nieuwe seizoen dit soort ontmoetingen openbaar te gaan organiseren. Bij de totstandkoming van de Protestantse Kerk in 2004 leefde destijds de gedachte dat dit de rol van de kerk in de samenleving is: niet allereerst en meteen allerlei standpunten innemen, maar ruimte creëren voor dialoog. Om bij elkaar te luisteren, wat achter de vele en verschillende gedachten en acties ten aanzien van belangrijke maatschappelijke thema's als duurzaamheid de trigger is voor bezorgdheid, boosheid of verdriet. Of juist als waardevol wordt gekoesterd. Want dialoog geeft lucht in de huidige samenleving die de neiging vertoont zienswijzen die van elkaar verschillen eerder en meer en liever uit te vergroten dan te overbruggen.





### Grondverhaal

De tweede donderdag had ik een andere groep mensen uitgenodigd voor de Workshop Grondverhaal. Die maakt deel uit van een onderzoeksproject dat de Protestantse Theologische Universiteit is gestart met als titel Grond. Daarin wordt onderzocht hoe geloof al dan niet een rol speelt in hoe wij als mensen met de aarde omgaan. De workshop had daarbij de focus op hoe kerkelijke gemeenten omgaan met grond. Zit daar theologie achter, hoe kijk je hier zelf tegenaan? En weet je eigenlijk wel welke grond onze kerkelijke gemeente in bezit heeft?

Nu had de Werkgroep Landbouw en Kerken, waarin onze kerkelijke gemeente participeert, vorig jaar datzelfde thema Grond al een keer bedacht voor een thema-avond. Daarvoor was toen heel weinig belangstelling, maar de werkgroep geeft het thema een tweede kans en mag zich daarbij nu gesterkt weten door de wetenschap dat de theologie dit ook op de kaart heeft gezet. Grond, dat is wat in de bodem zit. Grond is landbouwgrond. Grond is nodig voor nieuwe woningen. **Grond is wat heet: de grond van je bestaan.** Tijdens de Workshop Grondverhaal merkten we hoe deze verschillende varianten meededen en al verrassend inzicht gaven.

Reserveer daarom woensdag 9 oktober voor de thema-avond "Grond" om zelf te ontdekken hoe boeiend het is om dit thema met elkaar van alle kanten te bekijken.

*Ds. Gert Wijnstok*



# Ik zie ik zie wat jij niet ziet . . .

## Op een mooie Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag brachten Gert en ik een bezoek aan Museum More in Gorssel, het grootste museum voor modern realisme in Europa, van 1900 tot nu. In het woordenboek wordt realisme als volgt omschreven: 'kunstopvatting waarbij de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgebeeld'. Maar wat is de werkelijkheid nou eigenlijk? Is deze voor iedereen hetzelfde? Of kijken we naar verschillende perspectieven op de realiteit? Misschien bestaan er wel net zoveel perspectieven als mensen. Vaak spelen kunstenaars met dit gegeven: zij schotelen ons constructies voor waarbij wij ons sterk bewust worden van onze eigen blik.

## Roman

Juist deze week las ik een passage in een roman van Sacha Bronwasser 'Niets is gelogen' – Amsterdam 2023. Het vertelt het verhaal van een kunsthistoricus die een tentoonstelling opent in Kortrijk. Zij schrijft in beeldende taal wat het kijken naar kunst voor haar betekent:

*'Bijna alles wat ik weet, weet ik van kunstwerken waarover ik eens heb moeten schrijven of iets heb moeten zeggen. Dat op een oud schilderij iemand je kan aankijken alsof het vandaag is. Dat een man kan huilen als een tiener. Dat een seconde een eeuwigheid kan duren. Dat water ook omhoog kan stromen. Hoe een man de hand op de buik van zijn nog niet zichtbaar zwangere vrouw houdt, waardoor je begrijpt hoe het zit. Hoe dichtbij veraf kan lijken. Dat er een kleur blauw bestaat die je opzuigt. Dat een hand van marmer zacht kan zijn. Dat je binnenshuis een wolk kunt maken. Dat je een berg kunt verplaatsen, als er genoeg mensen zijn. Dat herhaling uiteindelijk vooruitgang is. (...) Dat geen huidskleur gelijk is. Dat de geschiedenis steeds iets nieuws prijsgeeft. Dat smerig soms goed is. Dat er niets doders bestaat dan levensecht. Dat alles en nog veel meer werd mij door kunstwerken verteld. Ik tuig mijn gedachten en mijn gesprekken ermee op. Die kennis voelt een beetje tweedehands, maar komt wel vaak van pas.'*

De nazit in de avond in Kortrijk verloopt heel anders dan gedacht. Door een intense gebeurtenis staat iedereen op scherp. Het gegeven dat ieder mens met de eigen blik naar de werkelijkheid kijkt levert een wonderlijk poëtisch en filosofisch boek op. En dat is dan ook in More te zien, merkte ik bij het kijken naar de schilderijen.

predikant@kerkathmenokenbroek.nl



**Hanneke Diermanse**  
tel. 06 125 302 81

## Spreuken

Dat ieder mens met de eigen blik kijkt zag ik in een aantal uitspraken van dichters en schrijvers die op de muren te lezen waren. Hoe kijk ik en wat zie ik? En zie ik eigenlijk wel hoe de dingen echt zijn? Of kijk ik door mijn eigen bril? Ik geef ze hierbij door aan de lezer:

*'Realisme is niet hoe de echte dingen zijn, maar hoe de dingen echt zijn.'*  
Bertolt Brecht (1898-1956)

*'Schildert de schilder wat hij ziet, of ziet hij wat hij schildert?'*  
Ernst Gombrich (1901-2001)

*'We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.'*  
Anaïs Nin (1903-1977)

Mooi om een tijdje op te kauwen, bij te verwijlen!

Na ons bezoek verwijlden wij nog even in het restaurant van Museum More en kauwden wij een heerlijke 'More-kop' weg.

Ds. Hanneke  
Diermanse





## Wij vragen om uw solidariteit

Medio juli ontvangen alle belijdende leden een brief met verzoek de bijdrage te betalen voor solidariteitskas 2024.

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.

Voortdurend maken kerken nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Zo helpen we elkaar.

Wij vragen u om een bijdrage van minimaal € 10,- Daarvan wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas Kerken; het landelijk vastgestelde bedrag per belijdend lid. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

**Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!**



## Abonnementsgeld Kerkblad Baoken:



*De jaarlijkse inning van het abonnementsgeld van het kerkblad is weer aan de orde.*

### **Automatische Incasso:**

Abonnees die een automatische incasso hebben afgegeven hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Het abonnementsgeld ten bedrage van € 20,00 wordt op 10 juli 2024 geïncasseerd.

Er wordt geïncasseerd vanaf IBAN: NL 32 RABO 0373 726 511.

Het incassanten ID van de PG Bathmen-Okkenbroek is: NL40ZZZ302584821323.

### **Zelf per bank overmaken:**

Abonnees die geen incasso hebben afgegeven en het abonnementsgeld nog niet betaald hebben, wordt gevraagd het abonnementsgeld ad. € 22,50 per omgaande te voldoen op IBAN: NL 32 RABO 0373 726 511, o.v.v.: abonnementsgeld Baoken 2024.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op met Marian Jansen.  
E-mail: [penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl), tel.nr. 0570-551675.



BAOKEN juli/augustus 2024





# VAN KERK TOT DIJK



## Springplank

Ogenschijnlijk staan de zinnetjes in de vorige aflevering daar wat plompverloren: “weer de pen ter hand te nemen” en “de kerk als een rode draad door je leven”. Ik hoor lezers denken: Hoezo pen? Hoezo rode draad? Geen nood; als er in deze aflevering geen duidelijkheid komt, dan wel in de volgende.

In mijn jeugdijaren hebben verscheidene leeftijdgenoten en ikzelf een traject afgelegd dat min of meer vastlag: Zondagsschool – catechisatie – belijdeniscatechisatie. Uitmondend in een soort kroon op je werk – je werd van dooplid van de toen nog Hervormde Kerk belijdend lid. Je vroeg je niet wekelijks af hoe leuk of fijn of mooi het afleggen van dit traject was. Je DEED het gewoon.

Ook gewoon bij veel jongeren was het om lid te worden van het CJV. Ik zeg altijd bewust het CJV omdat de afkorting staat voor Christelijk Jongeren Verbond. Bewijzen kan ik het niet, maar toch durf ik de bewering wel aan dat het lid zijn voor heel wat jongelui een opstapje of springplank betekende naar het grotere werk – in de wereld van de volwassenen. Waarbij te denken valt aan een bestuursfunctie, het zitting nemen in de kerkeraad (toen nog zonder n) of misschien wel gemeenteraad. De bewering is me ingegeven door de wetenschap dat CJV-leden zich manifesteerden, aan de weg timmerden, hun vaardigheden toonden.

Sommigen door het organiseren van evenementen (het destijds in Nederland wereldberoemde AVRO's Toppop werd bijvoorbeeld binnen gehengeld), anderen door hun optreden in de jaarlijkse toneelvoorstelling en de schrijver van deze herinneringen door het op gezette tijden schrijven van artikelen in het plaatselijke kerkblad “Het Open Venster”. Ik durfde het niet aan om rechtstreeks vanuit m'n hoofd de zinnen uit te typen op de Scheidegger typemachine. Een fout corrigeren was lastig in die tijd... Vandaar dat ik de zinnen eerst voor alle zekerheid met een pen aan het papier toevertrouwde.

Nu de rode draad nog!

*Henk Kerkdijk*



# Wel eens gehoord van het Nederlands Gebarenkoor?

Onlangs was ik door Jaqueline en Bert (twee dove mensen) uitgenodigd om mee te gaan naar een gebarenconcert. Ik wist niet wat ik mij hierbij moest voor stellen, maar het wekte wel mijn nieuwsgierigheid en wilde wel graag mee om het met hen te ervaren. Het was een mooie/bijzondere ervaring. Deze ervaring wil ik ook met jullie delen.



Het gebarenkoor bestaat uit 40 personen komend uit heel Nederland variërend van vroeg doof, plots/doof, slechthorend, doof/blind en horend. Het koor zingt zonder geluid wel met muziek welke door de gebaren worden gevoeld. Zij leren de liederen met een horende dirigent die gebarentaal kent. Ze maken gebaren met NMG (Nederlands met ondersteunende gebaren). De koorleden moeten thuis veel oefenen om de tekst uit het hoofd te

kunnen playbacken en gebaren. Een keer per maand komen zij samen in Utrecht om te oefenen. Omdat het koor zijn 12.5 jarig bestaan vierde, werd dit jubileumconcert gegeven. Met een groot scherm op de achtergrond waar de tekst van de liederen op stond konden de bezoekers mee lezen. De liederen die gezongen/gebarend werden waren o.a. Morgen is vandaag (soldaat van oranje), Door de wind (Miss Montreal), Iedereen is van de wereld (The Scene), Let it go (Frozen) en zo nog heel veel mooie muziek. Het was voor mij een prachtige avond met nieuwe ontdekkingen. Mooi om te zien dat mensen met deze beperking zo kunnen genieten en muziek kunnen beleven. Het is de moeite waard om te Googelen op Nederlands gebarenkoor.nl De presentatie werd deze avond verzorgd door Cras Wolters (van heel Holland bakt).

*Hermien Brinkman*



## De Wandelaar in en door Bathmen:

**Als je dit opschrift leest dan denk je onmiddellijk aan Joop Mol die in de jaren dat hij predikant was in Bathmen de meeste bezoeken lopend aflegde. Hierna kunnen jullie lezen dat hij zeker niet de enige wandelaar was die als predikant ook in Bathmen zijn voetsporen achterliet!**

De doopsgezinde dominee Jacobus Craandijk wandelde rond 1880 door heel Nederland en schreef daar een prachtig boek over.

Jacobus Craandijk was doopsgezind predikant in Borne, Rotterdam en Haarlem, waar hij in 1912 op 77-jarige leeftijd overleed. Hij is beroemder geworden als wandelaar dan als dominee, van zijn preken is er slechts één bewaard gebleven, namelijk een gedachtenisprek bij een ambtsjubileum. Zijn Wandelingen door Nederland met pen en potlood, met tekeningen van Piet Schipperus, verschenen tussen 1875 en 1884 in zeven delen van samen 3178 bladzijden, en werden geregeld herdrukt.

Craandijks wandelingen baarden nogal opzien, omdat wandelen in die tijd nog ongebruikelijk was. Er lagen geen wandelpaden, er waren geen routebeschrijvingen en bovendien hadden de meeste mensen geen tijd om uren achtereens langs de wegen en over het land te trekken.

In het zevende deel van WANDELINGEN staat beschreven dat ds Jacobus Craandijk een afspraak heeft met ds G.J.Rink die van 1845 tot 1885 als predikant verbonden is aan de kerk in Bathmen.

Mede naar aanleiding van dit bezoek zijn dan ook in dit boek in kleur afgebeeld de indrukwekkende muurschilderingen in het koor van Bathmen bekend geworden, die na een uiterst voorzichtige behandeling hersteld zijn en door menige bezoeker kunnen worden bekeken. Het internet geeft een uitgebreide beschrijving weer die hierbij gedeeltelijk wordt vermeld:

Bij de sloop van het schip van de kerk in 1870 kwamen muurschilderingen aan het licht op de torenmuur en in het koor.

De schilderingen op de zuidmuur van het koor, voorstellende de Terechtstelling der tienduizend Martelaren van Achatius op de berg Ararat en de H.H. Catharina en Gertrudis, uit het midden van de 15e

eeuw, werden met veel zorg blootgelegd door de kunstschilder L.L. Kleyn.

Tussen de vensters in de koorsluiting bevinden zich schilderingen van profeten en apostelfiguren met spreukbanden waarop gedeelten van de Tien Geboden zijn geschreven. Op het koorgewelf is vervaagd een Deësis-voorstelling te zien: een oordelende Christus tussen Maria en Johannes de Doper. De schilderingen werden in 1870 ontdekt en gerestaureerd door L.L. Kleijn; in 1939 zijn die in het koor opnieuw geconserveerd door E. en J. Bokhorst en werden op het koorgewelf de ornamentale schilderingen blootgelegd.

### DE EERSTE WANDELAAR

In "De eerste wandelaar" beschrijft Flip van Doorn de opkomst van het wandeltoerisme aan de hand van de tientallen voettochten die zijn verre oudoom, de 'wandelende dominee' Jacobus Craandijk, aan het einde van de 19e eeuw door Nederland maakte. Zeker niet de laatste wandelaars zijn de twee predikanten uit Bathmen die misschien wel door hun voorganger dominee Jacobus Craandijk op de gedachte zijn gebracht om Nederland al wandelend over het Pieterpad de ongeveer 500 km van Pieterburen tot de Sint-Pietersberg te verkennen!

*Anton Ploeg*

*Reeks Historische Geografie*

### Wandelingen door Nederland Deel 7

Rozendaal, Biljoen, Middachten, Langbroek, Wijk bij Duurstede, Amerongen, Beusse, Oosterwijk, Bathmen, Winterswijk, 't Hartenberg, Vosse, Brabant, Zeewijk, Vlaanderen, Hedel, Woudrichem



1884

Jacobus Craandijk





Lettele verrast ons met een cadeau

## *Maria keert terug in Bathmen . . . . .*

Dit voorjaar was er in de Sint Nicolaaskerk in Lettele weer een 'religieuze markt'. Tijdens die markt ontstond bij leden van de RK parochie in Lettele het idee om de gemeente Bathmen-Okkenbroek te verrassen met een cadeau als blijk van de fijne jarenlange (oecumenische) vriendschap.

De keuze van hun cadeau stoelt op de historie van Bathmen en haar dorpskerk: ooit had de kerk in Bathmen de naam 'Mariakapel'.

Daarnaast vind je tot op de dag van vandaag de afbeelding van Maria terug in de vlag van Bathmen.

De Lettelse vrienden selecteerden drie mooie Maria-beeldjes. Wij mochten daaruit onze favoriet kiezen.

Op 10 juni, tijdens een vergadering van de grote kerkenraad, is na rijp beraad gekozen voor het eenvoudige en ingetogen beeldje waarvan u de afbeeldingen hier ziet.

Wij zijn heel blij met het gebaar van onze katholieke zustergemeente in Lettele, met wie onze gemeente heel goede banden heeft. Die banden worden door dit gebaar nog eens extra versterkt.

PS: Kijkt u maar eens goed als u in de kerk bent. Het Maria-beeldje staat in één van de nissen in het koor van de kerk.

*Tineke Dragt*



*G*ij die uw mensen onderweg  
niet blindelings laat gaan:  
wij danken u dat gij ons zegt  
de letters van uw Naam.

*Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen  
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*



## EXPOSITIE IN DE KERK VAN BATHMEN

In de bijbel komen diverse plantennamen voor. Iedereen weet vast wel van de vijgenboom met zijn mooie bladeren en de appelboom waar Adam en Eva van aten, of Mozes in zijn biezen mandje. De brandende braamstruik of de olijfbom ...

De olijfbom is in Bijbelse tijden een van de waardevolste planten. Deze prachtige boom, meestal met een knoestige en gewrongen stam, is zeer sterk en wordt vaak honderden jaren oud. Er wordt in de bijbel al vroeg melding van gemaakt. Na de zondvloed kwam er een duif (alweer een duif!!!) bij Noach in de ark terug met een vers olijvenblaadje in de snavel. Hieruit kon Noach opmaken dat de wateren van de zondvloed waren teruggelopen. Deze tekst kunt u nalezen in Genesis 8 vers 11. De olijfbom werd vooral gewaardeerd om zijn olie, niet alleen omdat het een belangrijk voedingsmiddel voor de Israëlieten was, maar het werd ook gebruikt als schoonheidsmiddel en als brandstof.



Daarnaast was het een belangrijk handelsartikel. Ze werd gebruikt bij de behandeling van builen en wonden om de pijn te verzachten (zie Lucas 10 de verzen 33 en 34). Dit zijn voorbeelden van wat er allemaal te zien en te lezen is over planten en bomen in de bijbel.

Maar wist u dat er bijna 100 planten en bomen zijn die in de bijbel genoemd worden. Een aantal van hen wordt in de kerk van Bathmen toegelicht d.m.v. afbeelding, maar ook kunt u zien waar

deze planten groeien in ons eigen land. Daarnaast kunt u lezen waar de plant in de bijbel wordt genoemd en in een vorig Baoken kon u al lezen dat ds. Wiegiers uit Olst de expositie heeft samengesteld en zelf heeft geopend op zaterdag 29 juni.

Tot eind augustus kunt u de expositie bekijken. Elke zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur en zondag na de kerkdiensten in Bathmen tot 12.00 uur.

### Verjaardag voor wie 80 jaar werd

Vorig seizoen zijn we begonnen met het vieren van de verjaardag van hen die 80 jaar werden.

Op 18 juli a.s. doen we dit voor de derde keer. Een ieder die het afgelopen half jaar (januari t/m juni 2024) de leeftijd van 80 jaar bereikte wordt uitgenodigd voor een gezellige middag in de kerk. We trakteren op koffie / thee (en iets lekkers 😊) en een hapje en een drankje. Vanaf 15.00 uur staan we klaar om de "jarigen" te ontvangen!

Taakgroep Pastoraat



### Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen.

De volgende keren is op **19 juli en 16 augustus**.  
Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



*Vluchtpsalm*

Spookbeelden alom  
oorlogsdreiging, klimaatverstoring  
milieuvervuiling, energietekorten  
een lange lijst  
de angst slaat toe  
ik wil vluchten  
weg

ik ga vluchten  
maar waar, waar naar toe  
de schrik bevangt mij  
vluchtend ga ik op zoek  
op zoek naar veiligheid  
wanhopig, maar volhardend  
ik zoek en zoek  
een lange weg –

tot ik plots een licht ontwaar  
woorden, hele zinnen  
vroeger uit het hoofd geleerd  
komen langs, lichten op –

zo komt U in zicht  
de aloude woorden spreken van U  
U, de Eeuwige, zal er voor altijd zijn  
een vaste Burcht en Toevlucht –

mijn zoektocht is ten einde  
wat er ook gebeurt  
met U kan ik alles doorstaan –

*Oeke Kruythof*



## Marinus Haverslag



Marinus werd geboren op 19 juni 1936 aan de Reuskenweg in Nieuw Heeten. Hij kwam uit een groot gezin en heeft met zijn broers en zussen de oorlog bewust meegemaakt. Op latere leeftijd werd hem gevraagd om bij te springen op de boerderij van Herman en Hanneke Baltes, toen Hanneke, alleen met drie jonge kinderen, achterbleef na het overlijden van Herman. Dat groeide uit in liefde en Marinus en Hanneke trouwden in oktober 1969.

Maar in 1987 overleed ook Hanneke en bleef Marinus achter met de kinderen van Herman en Hanneke. De kinderen zeggen tot op de dag van vandaag, dat hij een goede en liefdevolle vader was.

In 2003 kreeg Marinus contact met Fieke Haverslag en in 2008 gingen ze samenwonen aan de Visserhof in Okkenbroek. In april 2020 overleed Fieke en Marinus verhuisde naar de 'Diessenplas' in Holten. Daar ging het stukje bij beetje achteruit en op 9 juni 2024 overleed hij, toch nog vrij plotseling.

Wij hebben Marinus op 14 juni j.l. herdacht in de kerk in Okkenbroek. Marinus vertrouwde zich geheel toe aan zijn Herder, Jezus, de Zoon van God en zo hebben we dat ook beleefd met z'n allen: broers, zussen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en alle anderen die Marinus lief waren.

Na de dienst hebben we Marinus naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Algemene begraafplaats in Holten, met de woorden: "In het huis van de Vader zijn vele woningen".

H.G. Dijkman



## Jacobus Marius van Meggelen



Op woensdag 12 juni 2024 is Koos van Meggelen gestorven in de leeftijd van 72 jaar. Samen met zijn vrouw Babette woonde hij in de Looërmark en genoot hij van het leven. Totdat dit tweeënhalve jaar geleden letterlijk en figuurlijk in het hart van zijn bestaan werd getroffen, toen hij een gezwel in zijn hart bleek te hebben.

Muziek was de rode draad in zijn leven. De naam van de Golden Earring moet hierbij zeker worden genoemd en zelf speelde Koos in de band 'Lekker'. Zingen deed hij thuis graag en vaak met Babette en ook met de karaoke set zijn daar vele mooie tijden beleefd. Dochter Leónie en zoon Dennis vertelden tijdens de afscheidsdienst op

19 juni hoe het kijken en luisteren met hun ouders naar The Phantom of the Opera grote indruk op hen maakte. Onder andere de filmmuziek hiervan lieten zij dan ook horen bij de foto's die zij uit het leven van hun vader lieten zien.

Veel meer herinneringen zijn er aan Koos, zoals zijn zeilen en golven, het meefietsen vroeger tijdens het ponyrijden van Leónie en het bezoeken van voetbalwedstrijden met Dennis. Het was dan ook een hard gelag voor Koos dat hij als echte buitenman en mensenmens de laatste tijd zoveel niet meer kon.

Een intensieve periode kwam tot rust, toen hij vredig insliep met de Psalm die hij zelf voor zijn afscheid had uitgekozen, Psalm 42:3: *Hart, onrustig, vol van zorgen (...), hoop op God en wees geborgen.*

Ds. Gert Wijnstok



# Een zomers avontuur van Hoop en Geloof

In een klein dorpje, omringd door weelderige groene velden en helderblauwe luchten, leefde een jongen genaamd Thomas. Het was zomer en de dagen waren lang en warm. Thomas bracht zijn dagen door met spelen in de velden en zwemmen in het heldere meer nabij het dorp.

Op een warme zondag, na de kerk, kwam de dominee naar Thomas toe en zei: "Thomas, deze zomer wil ik je vragen om een speciale taak te vervullen. Er is een oude vrouw in ons dorp, mevrouw De Vries, die hulp nodig heeft bij het verzorgen van haar tuin. Zou jij haar willen helpen?"

Thomas aarzelde. Hij wilde zijn zomerdagen doorbrengen met zijn vrienden, niet met het wieden van onkruid. Maar hij herinnerde zich de woorden van Jezus: "Wat u voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt u voor mij gedaan." Met een knikje stemde hij in.

De volgende ochtend begon Thomas zijn nieuwe taak. Elke dag ging hij naar het huis van mevrouw De Vries. Ze was een lieve oude dame die hem verhalen vertelde over haar jeugd en hem vaak trakteerde op zelfgebakken koekjes. Terwijl hij werkte, leerde hij over geduld, zorgzaamheid en het belang van dienstbaarheid.

Op een dag, terwijl hij bezig was in de tuin, viel zijn oog op een prachtige, oude bijbel die op een tafel in de woonkamer lag. "Mag ik erin kijken?" vroeg hij.

"Ja natuurlijk, jongen," antwoordde mevrouw De Vries glimlachend. "Die bijbel heeft me door veel moeilijke tijden heen geholpen." Thomas begon elke dag een stukje te lezen. De verhalen vulden zijn hart met hoop en inspiratie. Hij las over David en Goliath, over de wonderen van Jezus, en over de kracht van gebed. Elk verhaal versterkte zijn geloof en gaf hem nieuwe inzichten.

Toen de zomer ten einde liep, was de tuin van mevrouw De Vries prachtig geworden, vol bloeiende bloemen en gezonde planten. Maar wat nog belangrijker was, Thomas had een waardevolle les geleerd over de kracht van dienen en de vreugde die het brengt om anderen te helpen.

Op de laatste dag van de zomer, voor hij terugging naar school, gaf mevrouw De Vries hem de bijbel die hij zo vaak had gelezen. "Ik wil dat je deze hebt, Thomas. Moge het je altijd herinneren aan de zomer waarin je niet alleen mijn tuin, maar ook mijn hart hebt verlicht."

Thomas nam het geschenk met een glimlach aan. Hij voelde een diepe dankbaarheid en wist dat deze zomer niet alleen een avontuur van werk en zweet was geweest, maar een reis van groei en geloof.

Die zondag in de kerk, tijdens de dienst, dacht Thomas terug aan zijn zomeravontuur. Hij wist dat hij altijd zou herinneren wat hij had geleerd: dat ware vreugde komt van geven en dat door anderen te dienen, we dichter bij God komen.



*Dit verhaal benadrukt de waarden van dienstbaarheid, geloof en de vreugde die komt van het helpen van anderen.*



## Twee Paarden

Vlak bij mijn huis is een weiland, waar twee paarden op staan. Van een afstandje is er niets opmerkelijks. De paarden lijken op elkaar. Maar als je even stopt, dan zie je iets bijzonders...

Als je bij één van de paarden in zijn ogen kijkt, dan zie je dat het paard blind is. Zijn eigenaar heeft ervoor gekozen om hem niet in te laten slapen en heeft het paard een goed thuis gegeven. Dit alleen al is geweldig. Maar als je dichtbij gaat staan en gaat luisteren, dan hoor je het geluid van een bel. Als je goed om je heen kijkt om te zien waar het geluid vandaan komt, dan zie je dat het van het kleinere paard in de wei komt.

Aan haar halter zit een klein belletje vast. Het laat haar blinde vriend weten waar zij is, zodat hij kan volgen. Als je even wat langer blijft kijken naar de paarden, dan zie je dat het paard met het belletje altijd het blinde paard in de gaten houdt, en dat het blinde paard luistert naar het belletje en zich er dan langzaam naartoe beweegt, wetende dat hij niet verdwaalt. Als het paard met het belletje naar de stal teruggaat in de avond, dan stopt zij regelmatig en kijkt om, zodat ze zeker

weet dat haar blinde vriend niet te ver weg is en het belletje nog steeds kan horen.

Net als de eigenaar van deze paarden, laat God ons ook niet in de steek omdat we niet perfect zijn, of omdat we problemen hebben. Hij hoedt over ons en brengt anderen in ons leven die ons helpen als wij dat nodig hebben. Soms zijn wij het blinde paard dat wordt geleid door het kleine rinkelende belletje van degene die God in ons leven heeft geplaatst. De andere keer zijn wij het paard met het belletje, die anderen helpen om de weg terug te vinden...

Goede vrienden zijn zoals dit. Je ziet ze misschien niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn.

Wees vriendelijk, want iedereen die je ontmoet heeft zijn eigen obstakels in het leven.

2 Korintiërs 5:7 We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.

Bron: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

Vertaling: Esther Kooij



## Boerderijdienst 25 augustus 2024 om 10.00 uur

U / jij komt toch ook! Je bent van harte welkom!

### Melkveebedrijf Erve Het Kampink, Rodijksweg 13, Deventer

Op 25 augustus gaan we een boerderijdienst houden onder de rook van Deventer, tussen Colmschate en Bathmen. Je kunt het beste de weg in rijden vanaf de Spitdijk. Vertrouw hierbij niet blindelings op je navigatie. Sommige systemen leiden je via de Rodijksweg en dat is een slechte zandweg.

We zijn te gast bij Jorik, Rinus en Gerdien Bos. We willen vieren, samen zingen, lezen en bidden. Rode draad door onze dienst zal de wijsheid van Rinus zijn: **“As ut neet geet zoas ut mut, mut ut mar zo as ut geet”.**

Iedereen is welkom. Van jong tot oud, boeren, burgers en buitenlui. Kom zoveel mogelijk op de fiets. Omdat we aandacht hebben voor de natuur en de toekomst van onze aarde willen we u vragen uw eigen kopje, mok of beker mee te brengen voor de koffie en de thee na afloop van de dienst.

Na afloop is het mogelijk om het melkveebedrijf te bekijken. De familie Bos vertelt je er graag alles over en laat het graag aan je zien.

**Graag tot ziens op 25 augustus!**

Namens de werkgroep Landbouw en Kerken, *Lonneke Gunnink, pastoraal werker,*  
*en Gert Wijnstok, predikant*



Foto: Henik Habermann

### Safe the date: startdienst 8 september

Regelmatig zien we op het kerkplein in Bathmen toeristen de informatie over de kerkdiensten lezen en dat zal in Okkenbroek niet anders zijn. Leuk om in de zomer op zondag regelmatig mensen van elders als gast in ons midden te verwelkomen! En wie weet lopen wij mensen uit Salland op onze beurt elders in binnen- of buitenland wel een kerk of zelfs kathedraal binnen en maken daar mogelijk een viering mee.

Zoals altijd starten we na de zomervakantie het nieuwe seizoen met een startdienst en activiteit daarna. En dat doen we meestal niet in de kerk, maar ergens tussen Bathmen en Okkenbroek. Deze keer is dat Manege 't Ruiterkamp, Koekendijk 20. We gaan proberen om de paardensport op de één of andere manier in de viering te laten meedoen. En zeker daarna is er in het bos rondom ook alle ruimte voor speelse gezelligheid voor jong en oud.



Safe the date: zondag 8 september van 10.00 tot 11.15 uur viering, met aansluitend programma tot 13.00 uur.

*Hanneke Diermanse en Gert Wijnstok*





## Oecumenisch leesrooster

### 7 juli - 3e van de zomer - 6e na Trinitatis

Ezechiël 2,1-7 Psalm 123 2 Korintiërs 12,1-10 Marcus 6,1-6

### 14 juli - 4e van de zomer - 7e na Trinitatis

Jesaja 52,1-6 Psalm 85 Efeziërs 1,1-14 Marcus 6,6b-13

### 21 juli - 5e van de zomer - 8e na Trinitatis

Jeremia 23,1-6 Psalm 23 Efeziërs 2,11-22 Marcus 6,30-44

### 28 juli - 6e van de zomer - 9e na Trinitatis

Jesaja 63,7-14 Psalm 114 Efeziërs 3,14-21 Marcus 6,45-52

### 4 augustus - 7e van de zomer - 10e na Trinitatis

Deuteronomium 10,12-21 Psalm 15 Efeziërs 4,17-25 Marcus 7,1-23

### 11 augustus - 8e van de zomer - 11e na Trinitatis

2 Koningen 4,8-18(37) Psalm 34,1-11 Efeziërs 4,30-5,2 Marcus 7,24-30

### 18 augustus - 9e van de zomer - 12e na Trinitatis

Jesaja 35,1-10 Psalm 146 Efeziërs 5,15-20 Marcus 7,31-37

### 25 augustus - 10e van de zomer - 13e na Trinitatis

2 Koningen 4,42-44 Psalm 78,17-29 Efeziërs 6,1-9 Marcus 8,1-21

### 1 september - 11e van de zomer - 14e na Trinitatis

Zacharia 8,4-8.20-23 Psalm 34,12-23 Efeziërs 6,10-20 Marcus 8,22-26

### 8 september - 12e van de zomer - 15e na Trinitatis

Deuteronomium 4,1-2.9-20 Psalm 54 Jakobus 1,17-27 Marcus

8,27-9,1



Kijk op de site: [www.kerkbathmenokkenbroek.nl](http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl) voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

### Zaterdag 6 juli

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok  
*collecte: diaconie en kerk*

### Zondag 7 juli - 3e van de zomer

9.30 Bathmen Eredienst met pastor A. van Herwijnen (Holten)  
10.00 Okkenbroek Tentdienst met ds. Gert Wijnstok  
m.m.v. "Voices" uit Lemelerveld  
*collecte: PKN: Pastoraat voor doven*

### Zondag 14 juli - 4e van de zomer

9.30 Bathmen Eredienst met mevr. Japke de Vries (Laag Zuthem)  
*collecte: Bloemengroet voor zieken*

### Zaterdag 20 juli

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse

### Zondag 21 juli - 5e van de zomer

9.30 Okkenbroek Eredienst met ds. Hanneke Diermanse  
*collecte: Vluchtelingenwerk Nederland*

### Zondag 28 juli - 6e van de zomer

9.30 Bathmen Eredienst met ds. Henk van Es (Deventer)  
*collecte: Albert Schweitzerfonds*

### Zaterdag 3 augustus

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenber (Holten)  
*collecte: Diaconie en kerk*

### Zondag 4 augustus - 7e van de zomer

9.30 Bathmen Taizeviering  
*collecte: Nationaal Fonds Kinderhulp*

### Zondag 11 augustus - 8e van de zomer

9.30 Bathmen Eredienst met ds. Jan Kool (Vorden)  
*collecte: KIA Zending - Pakistan*

### Zaterdag 17 augustus

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Anne Marie van Oldeniel (Lettele)

### Zondag 18 augustus - 9e van de zomer

9.30 Okkenbroek Eredienst met ds. Hanneke Diermanse  
Maaltijd van de Heer  
*collecte: Dorcas*

### Zondag 25 augustus - 10e van de zomer

Erve Boerderijdienst met ds. Gert Wijnstok en mevr. Lonke Gunnink  
Het Kampink met werkgroep Landbouw en Kerken

### Zondag 1 september - 11e van de zomer

9.30 Bathmen Eredienst met ds. Liesbeth van Hilten (Apeldoorn)

### Zaterdag 7 september

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok  
*collecte: Diaconie en kerk*

### Zondag 8 september - 12e van de zomer

10.00 Manege Startzondag met ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Wijnstok  
Ruiterkamp *collecte: Stichting Jarige Job*



VIERINGEN



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar  
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden    Henk Oplaat  
                          Henk Kerkdijk  
                          Martien Vermeulen  
                          Géke Veldwachter  
                          Gert Wijnstok

---

Opmaak en  
eindredactie    Henk Broekhuis  
                          Wil Mandersloot  
                          Janneke van Schooten



Het volgende **Baaken**  
verschijnt op  
**vrijdag 6 september**  
Lever kopij uiterlijk  
**woensdag 21 augustus**  
12 uur 's middags aan!  
kopij kunt u sturen naar:  
**redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl**

We vragen iedereen die niet op een foto  
in Het Baaken wil komen,  
zich te melden bij de redactie.  
Als u geen bezwaar heeft,  
hoeft u niets te ondernemen.

**Verschijningsdatum**    **kopij inleveren vóór**

<b>4 oktober</b>	<b>18 september</b>
<b>1 november</b>	<b>16 oktober</b>
<b>6 december</b>	<b>20 november</b>
<b>10 januari '25</b>	<b>17 december</b>

## GOED OM TE WETEN

### Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
**Kerk Okkenbroek**, Oerdijk 228  
**Dorpskerk Bathmen**, Kerkplein 3

### Beheer/berichten voor website:

[website@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:website@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Scriba

[scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803  
[voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Predikant

[predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883  
[gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281  
[hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996  
[diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Ledenadministratie en

### aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765  
[kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714  
[verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters

[penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Kosterszaken

[koster@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:koster@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

### Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175  
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

### Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een  
van de predikanten

### Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



BAAKEN juli/augustus 2024



HET IS  
ZOMER.

EN  
WARM  
...

HET IS ZO HEET DAT IK NIET  
MEER KAN NADENKEN...

...MAAR IK MOET EEN  
DIENST VOORBEREIDEN

EEN DOOPDIENST NOG WEL!



KLEUR:  
YIRI

OCH, BIJ EEN DOOP LET  
TOCH IEDEREEN ALLEEN  
OP HET KIND, DUS JE KUNT  
JE ER BEST VAN AFMAKEN...

JA MAAR DIT ZIJN HELE  
HIPPE MENSEN!  
DIE VERWACHTEN IETS  
ORIGINEELS!

LAAT DE PREEK WEG,  
DAT IS PAS ORIGINEEL!

AAN JOU HEB  
IK OOK NIKS!

EN LEKKER  
KORT!



OF DOE IETS GEKS  
MET HET DOOPVONT!

MAAR  
WAT DAN?!

BOVEN 25°C  
KAN IK NIKS  
VERZINNEN!

ACH, DENK MAAR ZO: IEDEREEN HEEFT HET  
WARM EN WIL LIEFST GAUW WEER AFKOELEN...

DOOP  
OF NIET.

DANK  
JE!



EN ZO...

HIERBIJ DOOP IK JOU, ADELAAR OBAMA JANSEN,  
IN DE NAAM VAN DE VADER, EN DE ZOON, EN DE...

ORIGINEEL, ZEG!

LEKKER KORTE DIENST  
ZO ZONDER PREEK!

ONZE DOMINEE  
IS ZO HIP!

